

## **Kadınız, haklarımızla varız şiddete teslim olmuyoruz!**

Biz kadınlar, dünyanın her yerinde ve Türkiye’de sırf kadın olduğumuz için erkek şiddetine maruz kalıyoruz! Her 25 Kasım’da olduğu gibi 2023 yılında da kadın dayanışmasını büyütüyor, haklarımızla var olduğumuzu ve şiddete asla teslim olmayacağımızı hep birlikte dile getiriyoruz.

2023 yılında yine çok fazla acı yaşadık ve tanık olduk.

6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin afet anında ve sonrasında kadınların en ağır biçimlerde etkilenmesine yol açtığını gördük. Bir kez daha hiçbir afet planlama sürecinde kadınların özgün ihtiyaçlarının umursanmadığına tanık olduk. Kadınların afet planlama ve politika oluşturma karar süreçlerinden dışlanmasının sonuçlarını hep birlikte yaşadık.

6 Şubat’ta afet anında kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarının tamamı çöktü. Deprem anında toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün yarattığı roller nedeniyle çocuğunu kurtarmak için kendini feda eden kız kardeşlerimiz oldu. Kendi acısını ve yasını yaşayamadan bebeklerden yaşlılara, engellilerden hastalara ve tüm aile üyelerine “hizmet etmek” zorunda bırakılan kız kardeşlerimiz yıkıntıların ortasında erkek şiddeti ile karşı karşıya kalmaya devam ettiler. Erkek şiddeti karşısında kadınları korumak, şiddeti önlemekle yükümlü olanlar yıkıntıların ortasında kadınları yapayalnız bıraktı.

25 Kasım’a yaklaşırken bir kez daha savaşın kadınlara yönelik şiddetin en ağır biçimlerinden biri olduğuna tanık olduk. Bu defa yaşam alanları bombalarla yıkılıyor. Filistin’de binlerce çocuğun ve kadının dünyanın gözü önünde katledildiği günlerden geçiyoruz. Kadın bedeninin ve varlığının eril dünyaya özgü, emperyalist savaş politikalarının aracı haline getirildiğini görüyoruz.

Haklarımız ise tehdit altında. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından kadın haklarına yönelik saldırılar hızlandı. Kadınların şiddetle mücadele ederken en büyük dayanaklarından olan 6284 Sayılı yasa hedef alınıyor, nafaka hakkının gasp edilmesine yönelik girişimler sürüyor, Medeni Kanun’un ve Anayasa’nın, iktidar çevresinin kendi çıkarları doğrultusunda yorumladıkları siyasal İslamcı normlara göre, laiklik ve eşitlik karşıtı nitelikte değiştirilmesi gündemde.

Her gün kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülür, aileler kadınlar için bir şiddet merkezine dönüşürken iktidar sahipleri kadınları korumayı değil “aileyi korumayı” tartışıyor. Kadınlar en çok eşitsizlik temeline dayandırılan reisçi aile modeli içinde katlediliyor. Şiddeti önlemeyen, koruyucu ve önleyici tedbirler almayan, şiddet gerçekleştiğinde cezalandırmayarak ve/veya verilen cezaları gizli aflar yoluyla infaz etmeyip fail erkekleri salıverenler “kutsal aile” söylemi ile yalnız kadın düşmanlığını değil LGBTİQ+ düşmanlığını da tetikleyerek kadınlara ve LGBTİQ+’lara yönelik şiddetin önü açılıyor.

## **Kadın dayanışmasıyla hayattayız! Umut, mücadelemizde!**

Kadınlar olarak tüm bu saldırılara, erkek şiddetine, savaşa ve insan eliyle yaratılan afetlere karşı birbirimizin elini bırakmadan mücadele etmeye devam ediyoruz. Haklarımızla var olduğumuzu biliyoruz, 25 Kasım'da hep birlikte kadın dayanışmasını ve umudu büyütüyoruz!

Evrensel insan hakları hukukuna dayanan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz!

6284 Sayılı yasadan vazgeçmiyoruz!

Nafaka hakkımızdan, laiklikten, Medeni Kanun'da tanımlanmış hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmiyoruz!

Kadın haklarının saldırı altında olduğu, hayatlarımızın ekonomik, psikolojik, fiziksel, cinsel her türlü şiddetle kuşatıldığı, ifade, örgütlenme özgürlüğünün olmadığı koşullarda Anayasa'ya dokunulmasını kabul etmiyoruz!

Kadınların hayatlarının, hayatları hakkında karar haklarının ve şiddetsiz özgür bir yaşam talebinin üstünün "kutsal aile" söylemleri ile örtülmesini, ailenin kadınlar için bir hapisaneyeye dönüştürülmesini kabul etmiyoruz!

Kadınlara acı, yıkım, sömürü ve şiddet getiren savaşları, kadın bedenini savaş aracı gören savaş politikalarını kabul etmiyor, sessiz kalmıyoruz!

Savaşların bir sonucu olan zorunlu göçün en büyük mağdurları mülteci kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddeti kabul etmiyoruz!

Şiddetsiz ve eşit bir yaşam mümkün biliyor, kadın dayanışmasına, kadın özgürlüğü mücadelesine güveniyoruz!

**Evde, işte, sokakta ve dünyada barış içinde ve şiddetsiz bir hayatı biz kuracağız!**